

// WANDELZOEKTOCHT //
KINDEREN -12 JAAR

HET MYSTERIE VAN DE ABDIJ

2 mei 2019 - 30 september 2019

Een lusvormige route van 6 km vertrekt aan het gemeentehuis van Westerlo in de Boerenkrijglaan 61. De vragen komen in de juiste volgorde als je langs de nummers van het wandelnetwerk de Merode wandelt zoals ze hier staan vermeld

20 - 21 - 129 - 7 - 4 - 3

382 - 2 - 1 - 343 - 5 - 6 - 20

Deze wandelzoektocht wordt door Toerisme Westerlo georganiseerd en het doel is om het mysterie van de abdij op te lossen. Elk antwoord op de 10 vragen over Westerlo draagt een letter met een nummertje. Die genummerde letters vormen samen het gebouw waar het mysterie om draait.

Vanaf 2 mei 2019 kan je een gratis wedstrijdformulier afhalen in het infokantoor van Toerisme Westerlo, Sint-Lambertusstraat 4.

reglement

1. Iedereen jonger dan 12 jaar kan aan de zoektocht deelnemen, individueel of in groepsverband. De tocht is trouwens uiterst geschikt om met de familie te ondernemen. Ook rolstoelgebruikers kunnen het parcours zonder problemen afleggen.
2. Om aan de zoektocht te kunnen deelnemen, haal je een wedstrijdformulier af bij Toerisme Westerlo, Sint-Lambertusstraat 4 in Westerlo.
Het infokantoor is elke weekdag open van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur, van 1 juni tot 15 september ook tijdens het weekend en op feestdagen van 10 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 15 uur.
3. Alle vragen kunnen op het parcours van de wandeling opgelost worden. Je hoeft voor het oplossen van de vragen niemand te storen of andermans eigendom te betreden.
4. Per persoon kan slechts één ingevuld antwoordformulier ingeleverd worden bij Toerisme Westerlo.
5. De ingevulde antwoordformulieren moeten in het bezit zijn van Toerisme Westerlo uiterlijk op 1 oktober 2019
6. Na afsluiting van de wedstrijd op 1 oktober 2019 wordt de verbetering aangevat. Voor elk juist antwoord wordt een punt toegekend.
7. De antwoorden zoals ze door Toerisme Westerlo worden gepubliceerd zijn onbetwistbaar. Ook de uitslag kan niet worden aangevochten.
8. Onder de deelnemers die alle vragen correct beantwoordden, wordt een aantal mooie prijzen verloot. De winnaars worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking waar zij hun prijs in ontvangst kunnen nemen.

Om het mysterie van de abdij te ontdekken moet je op zoek gaan naar de antwoorden van volgende vragen. Je komt dan te weten wie ik ben en daar is het mysterie mee opgelost ! Let goed op want je zult mij onderweg zeker tegenkomen. Ik ben namelijk een gebouw van 160 jaar oud. Het duurde 6 jaar om mij te bouwen en tussen 1994 en 1999 waren er nog eens 5 jaar nodig om me weer helemaal op te knappen. Wanneer je het mysterie van de abdij oplost en alle juiste antwoorden gevonden hebt, maak je kans op een mooie beloning!

1	2
---	---

3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	----

voornaam

naam

e-mail

telefoon

leeftijd

straat

huisnr

postcode

plaats

1. Ik ben een natuurgebied met heel veel verschillende naaldbomen, maar ook wel loofbomen. In het begin van de 18^{de} eeuw gaf graaf Jan Philips Eugeen de Merode de opdracht om al die bomen aan te planten net zoals in de bossen van Versailles, vlakbij Parijs. Wat is mijn naam? Als tip kan ik nog verklappen dat het sportpark hier dezelfde naam heeft gekregen.

			2							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

2. Ik ben eigenlijk geen berg maar wel een zandduin van 27 meter hoog en dat is meteen het hoogste punt van heel Westerlo. Toen in de 19^{de} eeuw iemand urnen met as van een lijkverbranding in mij vond, dacht hij zeker dat ik toch een berg was. Hij verzon voor mij een eigenaardige naam. Zoek mijn naam op een wegwijzer in de bossen die rond mij staan.

		4			
--	--	---	--	--	--

3. Welke rivier ben ik? Mijn bron is op 16 meter hoogte gelegen in Oosterlo en na een bochtige tocht van 20 kilometer mond ik in Itegem uit in de Grote Nete. Tip: Je vindt mijn naam een beetje verder op een woning met huisnummer 22.

1					
---	--	--	--	--	--

4. Ik ben het bruggetje over de Oevelsedreefloop aan de straat Geneinde en nog een andere straat die naar mij werd genoemd. Sommigen vinden dat ik een akelige naam heb. Men is mij lang geleden zo beginnen noemen omdat ik er toen vrij raar en krom uitzag. In het donker was vooral mijn schaduw redelijk spookachtig en waarschijnlijk leek die soms zelfs een beetje op een geraamte. Als je mijn griezelige naam kan vinden, verdien je hier een punt.

		10							
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

5. Ik ben genoemd naar de eeuwenoude lindendreef die al sinds 1678 naar de poort van de abdij van Tongerlo leidt. Mijn rondbogen en zuilen vallen direct op. Je kunt bij mij al enkele jaren terecht voor boeken, wenskaarten, kruisen, kaarsen, beelden en nog veel meer. Maar welk deel van de bedrijfs- en dienstgebouwen van de abdij was ik vroeger?

			8					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

6. Kijk nog even achterom bij het buitenwandelen van de abdij van Tongerlo. Boven het poortgebouw zie je een beeld van Onze-Lieve-Vrouw staan. Er hangt trouwens ook een bordje onder de poort waarop je dat kan lezen. Links en rechts van Onze-Lieve-Vrouw staan wij: de Heilige Catharina en de Heilige Barbara. Wij hebben altijd dezelfde voorwerpen bij, maar wie van ons heeft er een wiel bij?

				3				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

7. Ik ben de Tongerlosedreef die ongeveer 200 jaar geleden werd aangelegd tussen het kasteel van de familie de Merode en de abdij van Tongerlo. Net als de andere beroemde dreven van Westerlo die toen werden aangelegd, kreeg ik een dubbele rij bomen. Zo 'n tien jaar geleden werden 114 van mijn 550 bomen omgehakt. Zij waren oud en ziek geworden. Gelukkig kwamen er meteen sterke, gezonde bomen voor in de plaats, anders werd ik te kaal. Kijk, ik heb me netjes voorgesteld. Je weet zelfs hoe ik vroeger heette, maar hoe heet ik vandaag?

			9										
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Ik ben al eeuwen een gehucht van Westerlo. Toch voelden mijn bewoners zich altijd al meer bij Tongerlo horen. Ooit stonden hier een galg en rad om mensen te folteren of zelfs op te hangen. Mijn bekendste gebouw is een hoeve van de familie de Merode met opvallende stronkcomlijstingen. Bijna 80 jaar lang woonde De familie Wilms in de boerderij, waar ze ook reizigers en koetsen konden ontvangen. Later bleef alleen nog de boerderij over. Na een brand overleefde het taverne-restaurant niet lang meer. Nu ben ik een wooncomplex. De naam bleef wel al die jaren dezelfde en mijn naam is er een deel van, net zoals in de straat ernaast. Ik ben het gehucht:

					6	
--	--	--	--	--	---	--

9. Ik ben een bos, maar niet zomaar een gewoon bos zoals alle andere. Via een doolhof stap je bij mij binnen ... en dan ontdek je wie ik ben. Er wonen hier vreemde figuren. Soms kan je ze vinden wanneer ze spannende verhalen vertellen over kabouters of over dieren die kunnen spreken. Welk bos ben ik?

					7					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

10. Deze gedenkplaat kom je tegen op de wandeling, maar is heel onduidelijk. Vul de tekst aan, "San José de ...":



						5
--	--	--	--	--	--	---